

tekst: Karen de Jager



foto: Hans Grünfeld

Waarom wij lid moeten zijn van Arza

In maart zijn de verkiezingen voor de Wereld Zionisten Organisatie in Israel, ook wel het Joodse parlement genoemd. Arza, de Nederlandse afdeling van Arzenu, de Wereldorganisatie van Progressief Joodse zionisten, gaat voor twee drie Nederlandse zetels. Met meer leden, meer kans. De grote concurrenten zijn Mizrachi (de orthodoxe zionisten) en Likoeed.

Iedereen die wil dat Israel een vooruitstrevend democratisch land is met gelijke behandeling en geloofsvrijheid voor al haar inwoners, zou lid moeten zijn van Arza.' Aan het woord is Rosa van der Wieken, sinds 2012 voorzitter van Arza-Neder-

land. Ze is bevlogen en er heilig van overtuigd dat progressieve Joden in de diaspora samen met progressief Joodse organisaties in Israel een verschil kunnen maken. 'Via Arzenu vertegenwoordigen we de belangen van progressief Joodse Zionisten in de bestuursorganen van de World

Zionist Organisation, het Jewish Agency en Keren Kayemet LeJisraeel (JNF in Israel). We hebben een stem bij het aanstellen van beleidsmakers. Dankzij onze toenemende invloed zijn twee van de vier bestuursleden van KKL van Arzenu, onder wie de voorzitter. En zij zorgen ervoor

dat het geld eerlijk wordt verdeeld over projecten voor alle bewoners, bijvoorbeeld ook voor bedoeïenen. KKL mag statutair geen geld investeren buiten de groene lijn en daar wordt nu de hand aan gehouden. Voorheen ging er veel geld naar nederzettingen. Daar werkt Arzenu niet aan mee.'

'We zijn niet alleen. We werken samen met andere Arza's, dertien in totaal, uit andere landen in de diaspora. Met onze activiteiten en betrokkenheid versterken we de Israel Movement voor Progressive Judaism (IMPJ), de Israelische tak van de World Union for Progressive Judaism.' Inmiddels telt Israel ruim veertig progressieve *kehillot*, die een alternatief bieden aan degenen zich niet thuis voelen bij de orthodoxie, maar wel belang hechten aan een Joods religieuze beleving. En het progressief religieuze blok groeit gestaag.

Zo is in Modi'in door de *kehilla* Yozma een progressief Joodse school opgericht met vierhonderd leerlingen en dat aantal groeit. Arza Nederland heeft ook een 'eigen project': het *bar en bat mitswaproject* voor Beit Eden in Ramleh. In Beit Eden wonen tachtig geestelijke gehandicapte kinderen tussen 6 en 23 jaar, kinderen uit (kans)arme gezinnen. Yozma heeft Beit Eden geadopteerd. Van der Wieken is trots op deze 'zustergemeente' waar vandaag elke week vrijwilligers naar

Beit Eden gaan om iets leuks met de kinderen te doen. Het bar en bat mitswaproject roept kinderen die hun bar of bat mitswa doen, op een deel van hun cadeaugeld te geven voor leeftijdgenoten in Beit Eden. Met dat geld worden niet alleen niet alleen de kosten voor het vieren van de sjabbat en de feestdagen gedekt, maar Yozma reist ook eens per jaar met deze kinderen naar Jeruzalem, naar de Kotel, waar uit de Tora wordt gelezen en de kinderen zo veel mogelijk deelnemen aan de ceremonie. Van der Wieken: 'Er is al een aantal kinderen uit onze eigen gemeente dat hieraan mee heeft gedaan. En zo werken we samen op kleine schaal aan *tikoen olam*, het verbeteren van de wereld.'

Politiek draagvlak

Maar Arza werkt niet alleen op kleine schaal aan Tikoen Olam. Naast het creëren van alternatieven voor seculier en orthodox jodendom is het essentieel dat er politiek draagvlak ontstaat om de pluriformiteit in Israel te versterken en behouden. Van der Wieken: 'Daarvoor ondersteunen we de burger- en mensenrechtenorganisatie Israel Religious Action Centre, IRAC. Niet alleen met een financiële bijdrage, maar onze leden ondertekenen ook verschillende malen per jaar petitie aan de Israelische regering als dat aan de orde is. We moedigen onze leden aan echt actief te zijn, wat via het internet vaak niet zo ingewikkeld is. IRAC richt zich op vraagstukken van religie en staat en bepleit namens de progressieve reformbeweging een democratisch Israel met gelijke

rechten en sociale rechtvaardigheid voor al zijn bewoners ongeacht religie en gender. Zo voeren ze actie voor het burgerlijk huwelijk, voor het recht van vrouwen om Tora te lezen bij de Muur. IRAC brengt talloze zaken voor de rechter en heeft al heel wat successen op zijn naam staan. Zo hangen er sinds 2011 bordjes in het openbaar vervoer waarop staat dat mannen en vrouwen gelijk zijn en het recht hebben te zitten waar ze willen. Orthodoxe mannen (maar ook de bestuurder) mogen vrouwen niet wegsturen. Nu zijn ze bezig met iets vergelijkbaars bij El Al. Ze kregen ook voor elkaar dat reform en conservatieve rabbijnen door de Israelische overheid als rabbijnen erkend worden. En zo zijn er talloze voorbeelden.

Om aan dit alles vanuit Nederland te kunnen bijdragen, is het zinvol lid te worden van Arza-Nederland, en misschien ook actief te worden. Arza zou graag meer jongeren zien die de taken kunnen overnemen. Want al is Van der Wieken niet van plan er binnenkort het bijltje bij neer te gooien, toch is het een feit dat ze dit niet eeuwig kan doen. Maar lid worden moet iedereen in elk geval, vindt ze. Wie vóór 1 mei lid wordt (eenmalig voor een tientje) heeft nog een stem in de WZO-verkiezingen.

Meer informatie: www.arza.nl